

## Open Monumentendag zondag 9 september 2012

### Thema: Groen van toen, wandeling in Park Daalhuizen Velp

Opvallend in het park zijn de monumentale en bijzondere boomsoorten. Midden jaren '80 is het park opnieuw aangelegd door de gemeente, waarbij zorgvuldig gelet is op oude zichtlijnen. Daarnaast is er voor gekozen om zoveel mogelijk verschillende soorten eiken aan te planten. Bijzonder is bijvoorbeeld de altijd groenblijvende steeneik (*quercus ilex*).



H = voormalig huis "Daalhuizen"

O = voormalig orangerie

M = monument 1815

K = voormalig koetshuis

S = spreng

P = pilaren

1 = paardenkastanje, ± 100 jaar oud, monumentale boom

2 = zomer eik, ± 200 jaar oud, bijna 5 meter in omtrek, monumentale eik, grootste eik van Velp

3 = tulpenboom (liriodendron)

4 = acacia (robinia)

5 = hemelboom, een vrij zeldzame boomsoort uit China

6 = trompetboom (catalpa)

7 = mammoetboom, ruim 100 jaar, tussen de huizen, goed te zien vanaf de Daalhuizerweg nr. 13

8 = steeneik (*quercus ilex*)

Het landgoed Daalhuizen, waarvan de oude bomen in het park, de pilaren (P) en de naam ons nog herinneren aan het voormalig omvangrijke landgoed, kent een rijke historie.

Op 29 januari 1794 koopt Mr. Gerard van Hasselt de buitenplaats Daalhuizen en laat een bakstenen landhuis bouwen (H). In 1815 laat hij een eenvoudig vierkanten monument (M) oprichten ter ere van de Kroonprins en zijn medehelden, na de overwinning op de Fransen bij Waterloo. Na zijn overlijden erft zijn tweede zoon Mr. D. G. A. van Hasselt het landgoed. Vervolgens gaat het over op diens zoon Mr. G. J. van Hasselt.

In 1857 neemt Mr. Engelbert Antonie de Roo van Westmaas en Groep het landgoed over. Hij laat het landhuis afbreken en op dezelfde plaats een nieuw landhuis bouwen met stalgebouw. Er wordt een prachtig park aangelegd. Langs de Daalhuizerweg komt een paviljoen/oranjerie (O). De Roo is een groot liefhebber van bloemen en planten. In de tuin staat een enorme agave, die zelfs is gaan bloeien. Ook laat hij bijzondere bomen planten, waarvan we er nog enkele in het park kunnen bewonderen, bijvoorbeeld de roze bloeiende paardenkastanje (1). In het park ligt een grote vijver gevoed door een spreng met twee koppen (S). De vijver speelt gedurende de periode van het landgoed een grote rol. Het landhuis wordt vaak gefotografeerd vanaf de Arnhemsestraatweg met de vijver op de voorgrond. De vijver zorgt ook voor vermaak. Het verhaal gaat dat er bij feestelijkheden met plezierbootjes, versierd met lampions, op de vijver wordt gevaren en in de winter geschaatst.



Familie De Roo op de schaatsen

Het landgoed wordt verder uitgebreid en er komen tuinmanshuizen langs de Berg en Heideweg (nummers 8 en 10) en langs de Daalhuizerweg (nummer 48). Deze huizen worden nog altijd bewoond.

Na het overlijden van de kinderloze Engelbert de Roo in 1902, neemt neef Henry Boudewijn de Roo, gehuwd met Wilhelmina van den Santheuvel, vrouwe van Capelle, het landgoed over. Hij laat een groot koetshuis bouwen (K), met eenzelfde luxe uitstraling als het landhuis.

In 1940 legt zoon Willem Reinhard Constant de Roo de eerste steen voor het huis Dordtwijck. De weduwe De Roo van Capelle gaat er wonen. Na zeven jaar wordt Dordtwijck inclusief de vijver afgesplitst van Daalhuizen. Het deel van Daalhuizen met huis, koetshuis en tuin wordt verkocht aan de heer E. de Graaf, die zelf in de villa de Arnhorst aan de Daalhuizerweg woont, en in het huis een weverij vestigt.

In 1952 wordt het deel van Daalhuizen ten zuiden van de Arnhemsestraatweg verkocht, waar het Zaalbosgebied wordt bebouwd. In het noordoostelijke deel van Daalhuizen worden vanaf 1956 de huizen van de "Componistenbuurt" gebouwd.

In 1968 zijn het landhuis en het koetshuis gesloopt en wordt het park in 1984 door de gemeente Rheden aangekocht gerestaureerd. Op 1 mei 1987 wordt het park officieel in gebruik genomen.

Meer informatie over de historie van landgoed Daalhuizen kunt u vinden op de site [www.historievandaalhuizen.nl](http://www.historievandaalhuizen.nl)